

# SAILABILITY VLAANDEREN VZW

*Maakt zeilen mogelijk voor personen met een beperking, kansarmen en ouderen*

„Ze zeiden: ‘Hou je van zeilen? Je mag een keer met ons mee.’ Ik wist nog niets van dat zeilen, maar zei natuurlijk niet nee”, zong Bart KAËLL weleer. „Iedereen moet kunnen zeilen”, luidt Sailability’s slogan. Wereldwijd zetten vrijwilligers zich in om personen met een beperking te laten genieten op het water.

**Martine CROONEN**

Het is een van de eerste warme lentedagen en dus behoorlijk druk aan het Galgenweel, het seminatuurlijke meer op de Antwerpse Linkeroever. Op een zondag tref je er de ene zeilclub naast de andere. „Sailability? Die vind je aan de verste kade, bij de Royal Yacht Club”, klinkt het. In april en mei luidt de vzw het zeilseizoen in met gratis *Open Zeildagen*.

Op een zitbank aan de kade treffen we Margot Meys, wachtend op een boot. „Ik ben graag buiten,” zegt ze, „maar door mijn visuele beperking is sporten niet vanzelfsprekend. Toen ik nog zien kon, ging ik zelfstandig het water op. Nadat ik blind werd, zeilde ik wel eens onder begeleiding in Nederland. Nu kan het, dankzij Sailability, dus ook hier, in mijn eigen streek. Zeilen biedt me zowel rust en vrijheid als gezonde spanning. En de begeleiders laten me af en toe zelf het fokzeil bedwingen.”

„Aan de Zilvermeerhaven in Mol varen we wekelijks uit en maandelijks zijn we te vinden in Gent, Brugge, Vilvoorde en Antwerpen”, zegt Jean-Louis Blondeau, bestuurslid van en communicatieverantwoordelijke bij Sailability. „Dat zou vaker mogen, want we willen zo veel mogelijk mensen laten zeilen. We willen onze kostbare vrijwilligers, die

zeilbegeleiding of logistieke ondersteuning bieden, echter niet overbelasten.”

Sailability ontstond in de Verenigde Staten en zag vijf jaar geleden het levenslicht in België. „Als bestuursleden met vaak een veeleisende baan zien we dit engagement als een wederdienst aan de samenleving”, zegt Blondeau. „We willen onze passie voor zeilen niet voor onszelf houden, maar delen met wie minder fortuinlijk in het leven staat. Mensen met een functiebeperking of kansarm, iedereen is hier welkom. We houden het lidgeld dan ook bescheiden, zodat niemand uit de boot valt. Bovendien is dit vrijwilligerswerk ook voor ons leerrijk, al is het maar om de dankbaarheid die we ervaren bij het aanschouwen van wat anderen overwinnen.”

Margot Meys is ontroerd. „Die hartelijkheid voel je hier goed”, beaamt ze. „Jouw beurt, Mar-

got”, klinkt het. Ze ontplooit haar witte stok en wordt behendig in het vaarttuig geholpen. „Onze boten hebben een verzwaarde kiel, waardoor schommelen beperkt blijft en kapseizen zo goed als onbestaande is”, licht Jean-Louis Blondeau toe.

**„We willen onze passie voor zeilen niet louter voor onszelf houden”**

De Royal Yacht Club, die haar vaste stek heeft op de Antwerpse kade, organiseert al langer internationale zeilwedstrijden waaraan ook mensen met een beperking deelnemen. „Dankzij Sailability kunnen we hen nu ook reguliere *Zeildagen* aanbieden”, zegt clubverantwoordelijke Bernard De Keyser. „Enerzijds proberen we onze leden warm te maken om te helpen bij de begeleiding. An-

derzijds nodigen we naburige zorginstellingen uit hun bewoners te laten kennismaken met de zeilsport.” Blondeau: „Doel is ook andere zeilclubs op te leiden in wat wij doen en hen het nodige materiaal aan te leveren.”

Intussen wordt Walther Root-hoofd met een tillift uit de boot gehesen. Tijdens een zeilkamp van Samana groeide zijn passie voor de sport. Vandaag is hij drie jaar Sailabilitylid en beschouwt hij zichzelf als een waterrat. „Ik houd wel van een uitdaging”, zegt hij. „Bij het zeilen moet je je leren oriënteren en vertrouwd geraken met je begeleider. De wind voel ik vrij goed aan en met de nodige commando’s van de begeleider neem ik af en toe zelf de touwtjes in handen. Ik kijk al uit naar de zeilvakantie die Sailability met Samana organiseert.”

Trots is Sailability ook op haar regatta, een bootrace waar gestreden wordt om de *Flanders Sailability Cup*. „Onze leden wilden meer intensiteit in de sport, dus hebben we een competitiecel opgericht die op regelmatige basis traint. Die telt ook leden met een functiebeperking”, zegt Blondeau.

Voor de aankoop van boten en materieel rekent Sailability op sponsors. In het najaar waagt de vzw zich voor het eerst aan de bouw van een aangepaste boot, in samenwerking met een technische school in Geel. „Die moet een SV14 opleveren, een zeilboot ontworpen om wereldwijd gebouwd te kunnen worden tegen een lage kostprijs en met een beperkte expertise”, klinkt het.

Als Sailability ons even later uitnodigt voor een zeiltocht op het meer, ervaren we zelf, op een boogschuit van de stad, de rust van wind en kabbelend water.



Zeilen in alle mogelijke kleuren, het keurmerk van Sailability. © Sailability Vlaanderen vzw



Een kraan met tillift maakt het ook voor rolstoelgebruikers mogelijk een zeiltocht te maken. © Sailability Vlaanderen vzw



De loden kiel maakt dat de boot minder onderhevig is aan schommelingen en niet kapseist. © Sailability Vlaanderen vzw

Meer op [www.sailability.be](http://www.sailability.be) of via 0478 44 15 86.